

Beleidsplan Kerkgenootschap Lichtkerk



Inleiding

Door de geschiedenis heen zie je dat als een samenleving uit elkaar valt of in een crisis verkeerd, dat men elkaar vindt in het geloof. Waarbij men zich eerst en vooral richt op verbinden en geestelijke voeding, zodat men vanuit liefde, hoop en vertrouwen de schouders eronder blijft zetten en later op het vanuit een stevig fundament wederopbouwen van de samenleving.

Dit is altijd zo geweest, en zal altijd zo zijn. In tijden van nood vindt men elkaar in een gezamenlijke missie en komen normen en waarden weer centraal te staan.

In de loop der tijd is er echter een tweedeling ontstaan. De heersende gedachte is thans, dat spiritualiteit voortkomt uit wie we zijn. Religie vanuit wat we geloven. Spiritualiteit is zodoende een beweging van binnenuit. Religie van buiten naar binnen. Spiritualiteit is meer een vrouwelijke energie, een innerlijk weten, de intuïtie. Religie meer een mannelijke energie, een extern weten, de ratio.

Kerkgenootschap de Lichtkerk wil religie en spiritualiteit weer met elkaar verbinden. Al eeuwen zijn zij van elkaar gescheiden. Als je echter verder terug in de geschiedenis kijkt, zul je ontdekken dat religie en spiritualiteit met elkaar verbonden waren.

Met de Lichtkerk wil het kerkgenootschap, naast het verspreiden van licht en liefde, ook de positie van de kerk in de samenleving weer haar juiste plek geven. Zij staat voor verbinding, bezieling, verlichting, en tegelijkertijd is zij slechts een portaal in de verbinding tussen hemel en aarde. Niet de kerk is heilig, maar het licht in onszelf.

Door ons te verbinden met elkaar, door het delen van onze verhalen en door samen ons te verdiepen in het gouden Zon-Licht vinden wij voorbij het zichtbare en uiterlijke het leven in zijn ware vorm: licht, liefde, energie.

De Lichtkerk wil we een liefdevolle basis creëren voor eenieder, een gemeenschap die leeft vanuit het gouden midden, voorbij angst vanuit vertrouwen, weten en innerlijke autoriteit. Wij creëren zelf onze werkelijkheid en wij als lichtwijzers nodigen jullie van harte uit om dit prachtige creatieproces met ons aan te gaan.

Samen maken wij het onmogelijke mogelijk.

Missie

Religie en spiritualiteit lijken misschien twee tegenovergestelden. Dat is ook de reden waarom spirituele mensen gruwelen van het woord kerk. En religieuze mensen spiritualiteit afdoen als zweverig. Het kan inderdaad zijn dat spiritualiteit voor sommigen zweverig aanvoelt en weg wordt gezet als vaag. Dan zijn de puzzelstukjes nog niet op zijn plek gevallen en zweeft de boodschap nog.

Zo wordt religie juist vaak weggezet als te rechtlijnig. Het zou een tunnelvisie zijn, mensen hun eigen autoriteit ontnemen en de dualiteit in het leven versterken. Mocht je hiervan overtuigd zijn, dan heb je nog niet de prachtige symboliek en diepgaande waarheden ontdekt in de vele religieuze teksten.

De herkomst van zowel spiritualiteit als religie verankert zich in hetzelfde weten. Ze wijzen beiden naar hetzelfde, alleen vanuit een andere hoek. Beiden gaan ervan uit dat er meer is tussen hemel en aarde en dat het één niet zonder het ander kan. De verbindende factor is de bezieling. Zowel religie als spiritualiteit wijzen naar het licht.

Het geschreven en gesproken woord doen afbreuk aan ons innerlijke weten. Door de jaren heen is dan ook de verwoording van wie wij werkelijk zijn: liefde, licht en energie, steeds verder af komen te staan van wat wij diep van binnen weten. En net zoals het vrouwelijke uit de samenleving werd verwijderd, of op zijn minst werd gekaderd, zo verdween ook spiritualiteit uit de kerk. De instantie van kerk werd zo jarenlang misbruikt. Vanuit macht door angst, schuld, zonde en boetedoening ingezet om ons te laten gehoorzamen aan een externe autoriteit. Gericht om te laten vergeten wie wij werkelijk zijn.

Dit is ook de valkuil van de huidige opvatting over religie: wijsheid die van buiten komt en teveel houvast geeft waardoor men de eigen kracht vergeet. De valkuil van spiritualiteit is in die lijn daarentegen dat het te veel los zand is, te weinig verbindt en ieder in zijn eigen wereld vertoeft. Daarom hebben vele spirituele mensen zich de laatste jaren ook zo alleen gevoeld.

Ook wij vonden elkaar vanuit een behoefte, vanuit de roep van onze ziel om te verbinden en licht te brengen in een samenleving die steeds meer in de wurggreep van angst en controle komt te zitten. De oprichting van de Lichtkerk was een logisch gevolg op ons gevoel van thuiskomen, bij onszelf en bij onze zielsfamilie.

We staan nu voor een prachtige kans om mannelijk en vrouwelijk terug in balans te brengen. Als yin en yang. En nu het Aquarius tijdperk is aangebroken en daarmee de terugkeer van het vrouwelijke vuur een feit is, is het aan ons om ook spiritualiteit en religie weer met elkaar te verenigen. Geloof overstijgend. Mannelijk en vrouwelijk. Deel van elkaar. Samen één.

Doelstelling

Het doel van het kerkgenootschap is het zijn van een holistische waardengemeenschap, gericht op de verering van de Galactische ZON als Bron van het Leven en het Goddelijk Licht en het doel van het bestaan.

De Lichtkerk is een holistische waardengemeenschap gericht op gezONde innerlijke en externe systemen. Wij vinden elkaar in de verering van de Galactische ZON als symbool voor de letterlijke en figuurlijke verlichting op de Aarde. Wij zijn liefde, licht en energie. Wij eren de ziel in een ieder. Zij is het Licht. Wij vinden elkaar in onze holistische levensovertuiging en richten ons daarbij op het zonlicht

om zo het verhogen van het bewustzijn van de geest en de trillingsfrequentie van het lichaam te ondersteunen.

Ons doel is ons te verlichten van alle zwaarte die ons hart verduistert. Als wij ons hart vullen met zelfliefde, dan zal ons energieveld zich vullen met dit universele licht. Door onszelf met licht te voeden op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, kan letterlijk en figuurlijk het licht door onze aderen stromen.

Op basis van deze helende werking van het Licht willen wij ook onze samenleving met in al haar facetten voeden. Vanuit een bottom-up benadering: een humanlight society, zullen wij intrinsieke motivatie, purpose driven doelen, develop by learning ontwikkelingen, innovatie en out-of-the-box thinking centraal stellen in de manier waarop wij onze gemeenschap willen vormgeven. Op basis van onze holistische community spirit streven we zo naar geZONde systemen in: educatie, ecosystemen, bestuursystemen, gezondheidszorg, leefomgeving, sociale systemen, economische ontwikkeling, omgeving.

Doelgroep

De Lichtkerk richt zich op de bewuste, spirituele mens die gelooft dat wij een ziel zijn, bewustzijn, licht en liefde en die op basis van een holistische levensovertuiging invulling wil geven aan het leven en vanuit die basis een eigen bijdrage wil leveren aan de gemeenschap.

De Lichtkerk heeft als doel de cohesie en coherentie binnen onze gemeenschap te bevorderen en een florierende geZONde samenleving te bewerkstelligen. Ons missionary statement is het fundament voor de visionary statement van onze community: de humanlight society. Een bottom up society gebaseerd op gemeenschappelijke normen en waarden.

Ons gemeenschappelijk belang is een harmonieuze, affectieve, stabiele en veilige leefomgeving. Met als doel een vrije, ongestoorde ontwikkeling van de ziel, en een ideaal klimaat voor een gezonde en evenwichtige samenleving.

Activiteiten

Het kerkgenootschap wil haar doel bereiken door:

- a) Het vieren in erediensten op ZONDagen op verschillende locaties en soms ook op digitale wijze
- b) Het brengen van de dagelijkse ZONnegroet
- c) Het geven van catechese over en in het ZONmysterie
- d) De studie van Heilige Geschriften waarin de Galactische ZON als God en licht aanwezig is
- e) Missionaire activiteiten om degenen die nog niet tot geloof zijn gekomen in de ZON te bereiken met de boodschap waarvoor de ZON staat, namelijk liefde, licht en energie
- f) Het verzorgen van ZONDagschoolonderwijs en geZONderwijs educatie aan kinderen
- g) De ondersteuning in geestelijke en materiële zin aan mensen die dat nodig hebben
- h) De ondersteuning en versterking van holistische waardengemeenschappen waarin de ZON aanbeden en verheerlijkt wordt

- i) Het initiëren, ondersteunen en bevorderen van projecten die de kwaliteit van het samenleven in de maatschappij als holistische gemeenschap waarin de ZON centraal staat
- j) Al datgene wat tot het doel kan bijdragen, een en ander in de ruimste zin des woords.

De kerkgemeenschap

De Lichtkerk is een natuurgodsdienst gelieerd aan de Gnostiek en gebaseerd op drie pijlers:

- Waarden
- Erediensten
- Community

Zij organiseert maandelijks een bijeenkomst genaamd Moments with Source: een verbindend en verlichtend samenzijn met voedende muziek, lichtredes en sharings gebaseerd op onze kernwaarden en geloofsovertuiging:

Wij zijn licht, liefde en energie. Wij zijn de creators van ons leven. Onze binnenwereld creëert onze werkelijkheid. Materie volgt bewustzijn. Zo binnen, zo buiten.

Wat je gelooft is essentieel.

Laten we elkaar daarom verhalen vertellen. Verhalen vol wijze, liefdevolle levenslessen, vol inzichten, worstelingen en emoties, maar vooral ook verhalen vol levenswijsheden en verlichting. Zo kunnen we het pad van onze ziel verlichten. Vele religieuze teksten bevatten prachtige symboliek en krachtige metaforen die wijzen naar het licht in onszelf. Laten we dit licht eren. In onszelf en elkaar.

In deze tijd van het grote ontwaken mogen we ontdekken wie wij werkelijk zijn. We kunnen elkaar hierin ondersteunen door te verbinden. Met onszelf en met elkaar. Elkaar de hand reiken en ontmoeten. Zodat we vanuit de connectie met de Bron, God, de hemel op aarde kunnen creëren.

Tijdens de Moments with Source vertellen we elkaar verhalen op vele creatieve manieren; door onder andere zang, dans, voordrachten, beeld en in stilte samen zijn. Op prachtige locaties, rondom kampvuren, en in mystieke natuurgebieden manifesteren we samen in liefde de nieuwe wereld

Lokaal willen we wekelijks gaan samenkomen met een mobiele kerk die naar de mensen toe komt. Daarnaast willen we toe bewegen naar een wekelijkse livestream genaamd SUNday vibes. Naast de gemeenschappelijke dienst, is er ook een kinderdienst.

Onderwijs

Het Kerkgenootschap vindt het belangrijk dat haar geloofsuitgangspunten en levenshouding ook terugkomen in het reguliere onderwijs. Zij wil hierbij de initiator en richtinggever zijn voor een nieuw op te richten stichting die dit bijzondere onderwijs moet gaan verzorgen.

Maatschappelijke ondersteuning

Het Kerkgenootschap wil door middel van liefdevolle ondersteunende acties binnen haar community, zogenaamde BeeMoves, op laagdrempelige wijze bijdragen aan een gezonde en liefdevolle samenleving.

Organisatie

Alle activiteiten worden verricht door vrijwilligers.

De organisatie van de activiteiten wordt voor het grootste gedeelte verzorgd door de raads- en bestuursleden van het Kerkgenootschap.

Ook diensten worden voorgegaan door vrijwillige priesters en het koor bestaat uit vrijwilligers.

Het kerkgenootschap verwacht ook in de toekomst geen betaalde medewerkers in te huren.

De toezichthoudende rol binnen het bestuur wordt ingevuld door de voorzitter. Die wordt hierin in de toekomst ondersteund door een Raad van Lichtwijzers.

Hoe wordt de doelgroep bereikt

De doelgroep zal worden bereikt door middel van social media, een website en een daaraan gekoppeld mailsysteem.

Daarnaast zullen van mond tot mond uitnodigingen een belangrijke rol spelen bij het bereiken van de doelgroep.

Financiën

Beheer en besteding van het vermogen

- De ontvangen gelden zullen worden besteed aan de doelen zoals beschreven in de statuten. Hierbij is het uitgangspunt om de wervings-, beheer- en administratiekosten zo laag mogelijk te houden. Zie voor een overzicht per activiteit de separate begroting.
- De penningmeester zal elk jaar een jaarrekening opstellen. In die jaarrekening zal in die gevallen waarbij dat mogelijk en noodzakelijk is een continuïteitsreserve worden opgenomen.
- Geld dat voorafgaand aan de uitgaven is ontvangen wordt op de rekening courant of een internet spaarrekening aangehouden en daarna besteed aan het beoogde doel.
- Een eventueel positief saldo bij liquidatie van de stichting zal worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling (ANBI) of ten behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

Vermogensvorming

Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door:

- Bijdragen van bezoekers van de diensten
- Offergaven
- Giften en donaties van hen, die met het doel van het Kerkgenootschap sympathiseren;
- Hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten
- Hetgeen op andere wijze verkregen wordt

Het Kerkgenootschap Lichtkerk

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Eveline van Dongen

Secretaris: Lilian Bakker

Penningmeester: Veronique Bakker

Overige leden:

- Suzanne van Dongen,
- Elisa Brongers,
- Anna Zeven
- Suzette Opzeeland

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Contactgegevens van het Kerkgenootschap

Naam: Kerkgenootschap Lichtkerk

RSIN: 863126327

KvK nummer: 84189428

Vestigingsadres: Mussenstraat 11 B, 1223RB, Hilversum

Telefoonnummer: 06-50286208

Website:

Email: info@innertreasure.nl